



Kippen scharrelen rond in Amsterdam nadat ze zijn gedumpt.

Foto: Duurzaam Fauna Advies

Kip na Pasen massaal gedumpt

In Amsterdam lopen de meeste gedumpte kippen rond • Niets is schattiger dan een paaskuikentje • Maar als kuiken kip wordt, willen 'we' hem of haar niet meer.

Amsterdam kampt met een overschot aan gedumpte kippen. Van heel Nederland worden de beesten in de hoofdstad het vaakst ergens achtergelaten. Dit zegt fauna-adviseur Peter van Poelgeest die de beesten op zijn beurt weer vangt. Hij werkt nauw samen met de Dierenbescherming en zorgt ervoor dat de kippen weer goed worden ondergebracht. Pasen lijkt een belangrijke aanleiding te zijn. "Het hele jaar door zie je het pluimvee op de vreemdste plekken, maar een oorzaak kan zeker worden gezocht in het feit dat mensen met Pasen een kuiken aanschaffen." Van Poelgeest vangt ruim zes jaar kippen door het hele land. "Het leeuwendeel zit echt in Amsterdam. Deze week heb ik alweer twee keer moeten uitrukken." Een exact aantal heeft hij niet, maar alleen in de hoofdstad zijn er al honderden gevangen.

Met het paasweekend in aantocht schaffen sommige winkels echte kuikens aan om publiek te trekken. "Ik vind het enorm dom. Ze zijn alleen uit op hun eigen winstbejag. Twee jaar geleden had een zaak in de Rijnstraat wel zestig kuikens in een hok gepropt. De arme beestjes vielen bij bosjes dood neer, het was een schrijnende situatie", zegt Van Poelgeest.

Ook dierenwinkels verkopen wel eens kuikens. Toch lijkt dat in Amsterdam niet vaak het geval. Na een rondvraag van Metro, zegt geen van de eigenaren kuikens te verkopen. Wilma Vega van dierenwinkel Oscar vindt het vooral zielig. "Die beesten groeien heel snel en de huizen in Oost zijn al niet zo groot." De eigenaar van dierenzaak Amadina denkt er niet aan om pluimvee te verkopen. "Je zou die mensen een draai om hun oren moeten geven." Tuincentrum Osdorp denkt nog na over de aanschaf van kuikens als publiekstrekker.

Het valt Van Poelgeest op dat er de afgelopen jaren wel wat minder kuikens worden aangeschaft. Toch zijn er volgens hem altijd onverlaten die ondoordacht handelen. "Met Pasen eet je eieren, maar je schaft geen kuiken aan. Mensen weten vaak niet eens of het

een mannetje of een vrouwtje is. Na een jaar is het beest lang niet meer zo schattig, zeker als het een kraaiende haan betreft.”

De meest bekende dumpplek is volgens Van Poelgeest het Amstelpark. “Mensen komen hier speciaal heen omdat ze weten dat er kippen lopen. Omdat het stadsdeel er lange tijd niks aan deed, dachten mensen dat het werd gedoogd. Inmiddels heb ik alle beesten gevangen en is het veld weer leeg. Hopelijk geven we hiermee een duidelijk signaal af.”