

Nieuw thuis vleugellamme gans

Marco van Nek

Purmerend * Vleugellam. Een kogel van een hagelsalvo raakte haar, met een breuk en een kapotte zenuw tot gevolg. Ruim zes weken zat de gewonde grauwe gans op het grasland bij het huis van Astrid Melaet aan de Westerweg. Dat iedere passant wel kent vanwege de alpaca's die ze er houdt.

Nu is de gans weer terug bij Melaet. De eerste paar dagen nog in het stro in de schuur. Samen met twee gedomesticeerde soortgenoten. Peter van Poelgeest van Duurzaam Fauna Advies ving haar en gisterochtend werd ze bij de Dierenartsenpraktijk Purmerend geopereerd. De getroffen vleugel is daarbij voor de helft geamputeerd. „In zo'n geval wordt vaak voor euthanasie gekozen, maar het kan ook anders. Hier was een oplossing. Ze kan hier doorleven en met twee soortgenoten erbij wordt het nog een feest ook”, zegt Van Poelgeest.

„Wat een mooi stel hè”, vindt Melaet. Ze heeft al alpaca's, schapen en kippen. Dus die ganzen konden er ook nog wel bij. „Ik ben er de afgelopen weken al zo aan gewend geraakt.”

„Doe er 's wat aan’, was de strekking van veel briefjes die ze de afgelopen weken op haar deurmat vond. En van telefoontjes richting Dierenambulance. Maar zowel Melaet zelf als Pim Langereis van de Dierenambulance slaagden er



Peter van Poelgeest brengt de net geopereerde gans weer terug naar het erf van Astrid Melaet.

FOTO ELLA TILGENKAMP

niet in de gans te vangen. Van Poelgeest lukte dat wel. Hij gebruikte daarvoor de twee gedomesticeerde ganzen, waar het gewonde dier als vanzelf naartoe trok. „Ze

had ook al geprobeerd zich bij eenden en zelfs de schapen aan te sluiten voor gezelschap.” Van Poelgeest begrijpt niet dat jagers ganzen met hagelsalvo's uit

de lucht knallen. „Als je van Purmerend naar Zaandam rijdt, zie je in de weilanden links en rechts regelmatig aangeschoten ganzen. Het is triest.”